

SCHOOLREIS 6e klasse NUTSSCHOOL - BREDA.

Na een jaar van ploeteren gaan we onze lagere-schooltijd besluiten met een tweedaagse reis, die ons gelegenheid geeft om veel, waarvan we gelezen en geleerd hebben, zelf te gaan aanschouwen.

We vertrekken 's morgens als vroeg en zijn allen present om KWART VOOR ZEVEN. De bus brengt ons dan in de richting Moerdijk. Duidelijk is te zien het verschil in landschap in zuidelijke richting en de landerijen in noordwest-Brabant. Op de klei zien we de bekende gewassen te velde staan. Dit noordwestelijke deel van N.Brabant is door de watersnood van 1953 geheel ondergelopen.

Halverwege de Moerdijkbrug is een bronzen beeld aangebracht, dat de verbinding van noord en zuid symboliseert. Duidelijk zien we de rietcultuur op de grienden, de kribben, het basalt van de dijksglooiingen en de Dordtse Kil. De grote weg gaat nu verder over het Eiland van Dordrecht en in de stad zelf gaan we het standbeeld opzoeken van de gebroeders Jan en Cornelis de Witt.

Een grote brug leidt ons dan over de splitsing Beneden-Merwede/Oude Maas/Dordtse Kil.

Aan het einde van het brugviaduct rijden we op IJsselmonde op Rotterdam af. Rechts zien we aan de horizon de scheepswerven langs de Noord, terwijl dicht langs de weg enige aardolie-winplassen te zien zijn. Langs het stadion gaan we door de Maastunnel en langs de snelweg dwars door de eerste handelsstad van ons land. Zodra we de Schie zijn gepasseerd zoeken we het Zuidhollandse laagland op en we kunnen daar duidelijk de laaggelegen polders zien liggen met de boezem, het lage polderpeil, de gemalen, het laagveen met uitsluitend veeteelt. Langs de lijmfabriek, de Porceleynse Fles en de Technische Hogeschool komen we in de oude stad Delft met zijn smalle straten en vele grachten. Ons doel is allereerst de Nieuwe Kerk, die gebouwd werd tussen 1381 en 1430. Deze kerk is het mausoleum (eregraf) der Oranjes. In het koor bevindt zich het praelgraf van Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, te zijner ere opgericht op last van de Staten-Generaal en ver-

vaardigd door de 17e eeuwse beeldhouwer Hendrik de Keyser. Hij deed er 8 jaar over. Op de hoeken de 4 symbolen: Gerechtigheid, Vrijheid, Godsdienst en Dapperheid. Aan het voeteneinde een der zg. wereldwonderen: het beeld de Faam staat op één voet en weegt 2000 kilogram. We staan dan boven de grafkelder der Oranjes en zien rondom de prachtige gebrandschilderde ramen (16 stuks), alle geschenken door het Nederlandse volk bij het zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in het jaar 1923. Ook Breda schonk een raam (Waarom?). We merken het monument van Hugo de Groot op, het Delfts Orakel, en zijn graf. Op alle grafzerken zijn de familiewapens weggehakt in de Franse tijd. Naast de ingang van de kerk staat het standbeeld van Grotius. Aan de andere zijde van de markt is het stadhuis, daarachter de Waag met gildehuizen, even verder de Voldersgracht, waar in de Middeleeuwen de wollen stoffen werden "gevoeld". Ook de vleeshal en de oude vishal zijn nog in gebruik. In de zg. Oude Kerk ("De Scheve Jan") zijn de graven van Piet Hein en M.H. Tromp. De zware kerk in de toren mag maat 2 minuten geluid worden, omdat anders door het dreunen de toren gaat scheuren. Deze klok heet de Bourdon en luidt alleen bij de begrafenis van een lid van het Koninklijk Huis. In de gevel voor de toren een gevelsteen, die herinnert aan de lakennijverheid in Delft in de Middeleeuwen. Dit gebouw is het Princenhof, waar Willem de Zwijger woonde. We gaan erin en zien er o.m. de plek, waar Willem van Oranje werd doodgeschoten. Tevens lopen we de tentoonstelling even door, die er ieder jaar is. De bus is ons nagereiden en we gaan dan snel Delft uit, langs het Kalverbos, over de Vliet langs Calvé, langs Ypenburg naar Rijswijk, waar we de meegebrachte boterhammen verorberen. Na onze lunch rijden we over de drukste weg van ons land naar het Buitenhof. Wie goed kijkt, kan hier veel historie zien: het "logement" van de afgevaardigden uit Alkmaar en Enkhuizen ter Staten van Holland, de Halstraat uit de 17e eeuw, het Goude Hoofd (+1500).

We betreden het Binnenhof met de beide Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Ridderzaal en ministeries. In het Mauritshuis bezichtigen we enkele beroemde stukken van Rembrandt, Potter, Steen e.a.

Op het Plein (de vroegere groentetuin van het kasteel) staat het moderne gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden, ons hoogste rechtscollege, dat we ook van binnen gaan bekijken.

Hierna komen we langs een "factory" van de Ned. Handelsmaatschappij en staan we op de plaats, waar de gebr. De Witt werden vermoord. Even verder staat het woonhuis van Johan de Witt. Langs de huis van Joh. van Oldenbarneveld en de Kloosterkerk (Maurits) naar Plein 1813. Let op de standbeelden en de reliefs in de voet. Vervolgens door Zorgvliet, het buiten van Jacob Cats naar de Laan van Meerdervoort. Let hier eens op de huisnummers. Nu naderen we de jeugdherberg Ockenburg.

Een jeugdherberg is een oord, waar goedwillende jonge mensen uit alle windstreken welkom zijn. Ockenburg is een van de best-ingerichte jeugdherbergen van de Ned. Jongdherberg-Centrale, waar de 6e klassers van de Bredase Nutschool ieder jaar hartelijk worden ontvangen. De Vader en Moeder doen alles om het hun gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken en hun een smakelijke maaltijd voor te zetten. Aan de andere kant verwachten wij, dat we ons naar hun wensen richten, zoals immers gasten betaamt. En met de corvee helpen we allen sjontaan mee. Breda heeft hier een traditie hoog te houden.

'sMorgens om ZEVEN UUR en BESLIST NIET EERDER is het reveille. Wassen, douchen, boenen naar hartelust en om 8 uur vallen we op de ontbijt-tafel aan. Lunchpakket maken we zelf klaar en dan helpt IEDEREEN mee om op te ruimen enz. zodat we om 9u.15 in de bus zitten, die ons dan naar het Vredespaleis brengt. Kijk en luister hier weer goed, want dit gebouw herbergt een schat van kostbare en zeldzame voorwerpen...

Vanhier naar Scheveningen, waar we de Vissershaven zien met de loggers, de netten, de kuipers, de visafslag, de reddingboot, de semafoor, de pieren en de Delflandse hoofden. Boven op het bestrate duin de vuurtoren en even verder de plek, waar op 30 nov. 1813 Willem I voet aan wal zette na zijn ballingschap. Aan het einde van de boulevard is duidelijk de afslag der duinen te zien. Ook zien we de Delflandse hoofden steeds korter worden naar het noorden toe, want het hoogheemraedschap Rijnland heeft geen hoofden. De eb- en vloedstroom loopt hier vlak langs de kust en daardoor is het baden en zwemmen er meestal erg gevaarlijk. Of we nog in het water gaan, hangt af van de toestemming van de politie. Bij minder gunstig weer kunnen we een duinwandeling gaan maken of een rondrit door Wassenaar en omgeving. Tegen 5 uur maken we ons weer netjes, want we gaan de twee schoolreisdagen besluiten met een gezellige maaltijd in een Haags restaurant. Het spreekt vanzelf, dat we ons daar weer gedragen, zoals het behoort. En zijn we dan allen voldaan en naar alle waarschijnlijkheid ook moe, wel, dan klimmen we weer in de bus, die ons zo tussen half negen en half tien weer voor de school aflevert. Is het weer-onverhoopt erg nat, dan komen we eerder terug.

Voor dringende boodschappen zijn we in de Jeugdherberg te bereiken tussen 18u en 9 u. onder

K70-396655. Daarna van 2-5 Politiepost Boulevard-Noord, den Haag.

En wat moeten we meenemen?

Goed humeur, wellevendheid, regenjas, slaapzak, handdoek en verdere toiletbenodigdheden, pyama, zakgeld voor kaarten, adressen en postzegels, potlood, betenhammen voor de eerste dag 9 uur en 12 uur. Verboden mee te nemen: ongehoorzaamheid, kersen, pinda's en kleverig snoepgoed.

En tenslotte: Goede reis

*Mensenrollen fototoestel boot
extra selectie.*